

Boekpresentatie en minisymposium



## Comenius en de menselijkheid van de cultuur

De Tsjechische geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670) wilde met zijn filosofie en onderwijsleer de humaniteit in de samenleving bevorderen. Hij pleitte voor de samenwerking van mensen met verschillende levensbeschouwelijke visies om dit doel te helpen realiseren. Rozenkruisers en vrijmetselaars weten zich in dit opzicht door Comenius geïnspireerd. Net als Comenius toonden zij al vroeg een onafhankelijkheid van denken en een streven naar meer menselijkheid in de cultuur.

In zijn nieuwe boek *Om de menselijkheid van de cultuur* bespreekt Henk Woldring het streven naar cultuurvernieuwing bij Comenius, de rozenkruisers en de vrijmetselaars. Hij werkte daarbij samen met Els Ruijsendaal. Tijdens dit minisymposium belichten verschillende sprekers vanuit uiteenlopende invalshoeken het streven naar de menselijkheid van de cultuur. Zij reflecteren daarbij op het nieuwverschenen boek.

Datum: maandag 15 november 2021

Locatie: Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden

Aanmelden (uiterlijk 10 november): [info@comeniusmuseum.nl](mailto:info@comeniusmuseum.nl)

13.00-13.15	Welkom <i>Dr. John Exalto (Comenius Museum)</i>
13.15-14.00	Comenius en de rozenkruisers <i>Drs. Peter Huijs (Rozekruis Pers)</i>
14.00-14.45	Cultuurbeschouwing bij Comenius en Woldring <i>Prof. dr. Govert Buijs (Vrije Universiteit Amsterdam)</i>
14.45-15.15	pauze met koffie en thee
15.15-15.30	Samenwerken met Henk Woldring <i>Prof. dr. Els Ruijsendaal (BeNeLux-Universitair Centrum)</i>
15.30-15.45	De uitgever aan het woord <i>John van Gortel MSc (Uitgeverij Damon)</i>
15.45-16.00	Overhandiging eerste exemplaren; slotwoord Henk Woldring <i>Borrel na afloop</i>



H.E.S. Woldring, *Om de menselijkheid van de cultuur. Het streven naar cultuurvernieuwing bij Comenius, in relatie met rozenkruisers en vrijmetselaars.* Eindhoven: Uitgeverij Damon.

128 pp., € 17,90, verkrijgbaar in het museum